

Bourgondisch Limburg

23-06-2017 tot 30-06-2017.



Vrijdag 23 Juni,

Sietske op gehaald in Arnhem om op vakantie te gaan naar Limburg.
Eerst nog even naar Veenendaal om Janine en Eelco op te halen, nu kan de vakantie echt beginnen.
Onderweg lekker ons broodje opgegeten. Daarna door gereden naar de Cauberg in Limburg.
Tegen drie uur waren we daar.
Lekker koffie gedronken en even gewacht op Bert, die kwam ons even helpen.
S avonds hebben we lekker een patatje gegeten met daarbij een frikandel of een kroketje.
Daarna koffie gedronken, Tv gekeken of lekker een boek gelezen met een bakje chips en wat te drinken om daarna heerlijk te gaan slapen.
Tot morgen!



Zaterdag 24 Juni. Vier sluisentocht.

Vandaag lekker met boot mee.

Eerste sluis 3,5 meter naar beneden. Daarna de grens over naar België naar de volgende sluis bij meerharen deze is 55 meter lang en 7,5 meter breed. De boot zelf is 50 meter lang en 7 meter breed, past net in de sluis. In Lanaken ging die ook nog door een sluis deze ging ook 9 meter omhoog net zoals de vorige. De laatste sluis ging 15 meter omhoog. Om weer richting Maastricht te gaan. Om 15:15 waren we terug in Maastricht. Op de terugweg nog even naar de Aldi voor het avond eten. S avonds lekker opgebakken aardappeltjes gegeten met appelmoes en kipburger en een lekker toetje na.

Na al dit lekkers nog koffie en thee + wat fris gedronken.

Om daarna tegen half 10 lekker naar bed te gaan.

Tot morgen!











Zondag 25 Juni

Ze hebben lekker uitgeslapen.

Tegen half 11 richting Sittard gereden, Daar is Bert .

Ze hebben daar s middags een buurtfeest, daar is van alles te doen zoals: koffie drinken met vlaai die ze daar kregen, verder was het zingen en oudhollandse spelletjes voor de kinderen.

S middags zijn we uitgenodigd bij Jo Jo (vrouw van Bert) om lekker mini loempia's te eten en lempaz (rolletjes rijst met kip) was heerlijk!

S avonds zijn we lekker uiteten geweest bij de griek, mix schotel met frietjes en een ijsje of koffie als toetje.

Tegen 7 uur weer richting het park gereden.

Daar hebben we ook nog een kopje koffie of thee gedronken daarna nog een glaasje fris of een lekker advocaatje.

Om vervolgens tegen half 11 weer ons bedje op te zoeken.

Tot Morgen!







Maandag 26 Juni

Lekker uitgeslapen vanmorgen, daarna lekker gedoucht en lekker ontbeten.

Tegen 11 uur zijn we naar Valkenburg gereden.

Daar even winkeltjes bezocht en souvenirtjes gekocht.

Na het winkelen zijn we naar het Mergelijk gegaan, daar hadden ze zand sculpturen uit mergel gemaakt.

Vonden ze heel interessant.

We hebben daar ook nog genoten van een drankje met echte Limburgse vlaai .

Na dit bezoek nog gauw even boodschappen gedaan voor het avond eten.

Het werd verse worst met krieltjes, boontjes en een toetje na.

S avond hebben we heerlijk buiten gezeten met een kop koffie en wat fris.

Tegen half 11 was iedereen moe maar voldaan.

Slaaplekker!







Dinsdag 27 juni

Weer lekker uitgeslapen, lekker ontbeten.

Daarna heerlijk koffie gedronken, Janine Eelco en Harmke deden mens erger je niet Sietske was scheidsrechter.

S middags boodschappen gedaan bij de Aldi, om daarna naar België te gaan om heerlijke vlaaien te bakken. Als verassing mee met de huifkar met een groepje mensen van Z reizen.

S avond kippensoep met lekker bami gegeten en een heerlijk toetje na.

Na het eten lekker op de bank uit rusten met een kop koffie of fris, om daarna lekker te gaan slapen. Tot morgen!











Woensdag 28 Juni

Eerst lekker ontbeten, na het ontbijt zijn we naar het drie landen punt in Vaals gereden.

Het was gelukkig droog.

Boven op de berg koffie gedronken en ons broodje opgegeten.

Daarna nog even Vaals in geweest.

Sietske wou een leesboek kopen.

S avond aardappels, wortels en doperwten gehaktbal en een toetje na gegeten.

Daarna zijn we lekker gaan relaxen.











Donderdag 29 Juni

S morgens eerst ontbeten, daarna een spelletje gedaan en Eelco heeft gewonnen.

S middags de mergeltocht route gereden samen met Bert.

Onderweg lekkere pannenkoeken gegeten met daarna een lekkere ijsco.

Bij terug komst in het huisje koffers ingepakt en nog wat gedronken om tegen 10 uur lekker te gaan slapen.

Tot morgen!











213

Liberation ROUTE



0900 54 23 728 (€1,- per gesprek)

www.liberationroute.com

De provincie Limburg speelde een belangrijke rol tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hier begon de bevrijding van Nederland, die gepaard ging met felle gevechten tussen de geallieerde en Duitse strijdkrachten. Ook startte hier de doorbraak naar Duitsland: het Rijnlandoffensief. Burgers raakten verwikkeld in dit oorlogsgeweld, een roulette die draaide om overleven of niet, om vrede en verdriet. Als u de Liberation Route volgt hoort u hun belevenissen. Het verhaal van deze plek kunt u beluisteren via opno- of 23 728 of gratis downloaden vanaf www.liberationroute.com of scan de QR-code.

The province of Limburg played an important role in the Second World War. It was from here that the allied forces commenced the final push into Germany: the Rhineland Offensive which made possible the liberation of the Netherlands. For the civilians of the province it was an unpredictable time; a time of severe fighting and the contradictions of war: life and death, sadness and joy. Hear their stories as you travel along the Liberation Route. You can download the story for this location at www.liberationroute.com or scan the QR code.

Die Provinz Limburg spielte während des Zweiten Weltkriegs eine wesentliche Rolle. Hier begann die Befreiung der Niederlande, die mit heftigen Gefechten zwischen den Alliierten und den deutschen Streitkräften einherging. Zudem nahm hier der Durchbruch nach Deutschland seinen Anfang: die Rheinlandoffensive. In diese Kriegsgewalt wurden auch Zivilisten verwickelt – in einem Roulette um Leben und Tod, um Freude und Leid. Auf der Liberation Route hören Sie die Erlebnisse der Beteiligten. Die Geschichte dieses Ortes können Sie von der Website www.liberationroute.com herunterladen oder den QR-Code scannen.



'Welcome in Holland'
Ruim drie maanden na de landing in Normandië steekt de 30ste Amerikaanse infanterie Divisie, bijgenaamd Old Hickory, 's morgens vroeg op 12 september 1944 vlak boven Visé de Belgisch-Nederlandse grens over. De bevrijding van Nederland neemt eindelijk een aanvang. In Mesch is hoofd der school Sjeff Warner ondanks de gevechten bovenal nieuwsgierig.

'Welcome to Holland'
It is early in the morning on 12th September 1944. Approximately three months after the Normandy landings, the American 30th Infantry Division, nicknamed Old Hickory, is heading across the Belgian border into the Netherlands from Visé. Finally, the liberation of the Netherlands has begun. Despite all of the fighting, the curiosity of the village's head teacher, Sjeff Warner, gets the better of him...

'Welcome in Holland'
Rund drei Monate nach der Landung in der Normandie überquert die 30. Amerikanische Infanteriedivision, auch Old Hickory genannt, am frühen Morgen des 12. September 1944 nördlich von Visé die belgisch-niederländische Grenze. Die Befreiung der Niederlande nimmt endlich ihren Anfang. In Mesch ist Schulleiter Sjeff Warner trotz der Kämpfe vor allem neugierig.

• Margraten Memorial Center, Margraten



Diese leertekst van de Liberation Route Europe is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van: Stichting Liberation Route Europe, Prins Bernhard Cultuurfonds, Provincie Limburg, Gemeente Eijsden-Margraten, VVV Midden-Limburg.









Hotel
"Ons Krijtland"
De Pannekoek





Vrijdag 30 Juni

Vroeg opgestaan, om eerst te ontbijten om daarna het busje in te pakken.

Tegen half 10 de sleutels weggebracht.

Daarna begon onze terug reis naar Veenendaal en Arnhem.

Onderweg nog even wat gedronken en ons broodje op gegeten.

In Veenendaal werden Janine en Eelco opgehaald.

Harmke en Sietske gingen door naar Arnhem waar Sietske opgehaald werd door de taxi.

Bedankt allemaal voor de fijne vakantie.

Misschien tot ziens,

Groetjes van Harmke.